

EEN REIS NAAR CHINA

China is met ruim 1,4 miljard inwoners een van de grootste en machtigste landen ter wereld. Toch is het land nog redelijk onbekend voor veel mensen buiten China. China is dat mysterieuze land aan de andere kant van de wereld waar alles anders is en de gewoontes niet lijken op die in het Westen, of is dit toch niet helemaal waar?

Mijn naam is Duco Bongaerts, ik ben 18 jaar oud en woon in Wassenaar. Ik heb altijd al een nieuwsgierigheid gehad naar dit grote land met de rare tekens, de vreemde cultuur en het lekkere eten dat te halen is bij het restaurant om de hoek met het aquarium met de grote karpers. In de zomervakantie in 2017 verhuisden wij naar Wassenaar en ging ik naar de brugklas op het Rijnlands Lyceum. Ik hoorde al snel dat het mogelijk was om Chinees als taal te kiezen op deze school en er zelfs eindexamen in te doen.

Dat leek me wel wat en ik besloot dan ook om in de tweede klas van het Atheneum het vak Chinees te kiezen. Ik vond het meteen geweldig om een paar zinnen te kunnen spreken en schrijven in deze vreemde taal die bijna niemand in Nederland kan. Dankzij het enthousiasme van mijn docente Chinees, mevrouw Tate, leerde ik ook steeds meer over het land. De geschiedenis, de politiek en de normen en waarden die zo anders zijn dan die in Nederland, het was allemaal zó interessant.

Ook keek ik enorm uit naar de uitwisseling die plaats zou vinden in de 4^e of 5^e klas. Deze ging helaas door Covid niet door. Ik wilde zo graag naar China dat ik het mijn missie maakte om mijn eindexamen in 6 Vwo te halen, dan een tussenjaar te nemen en uiteindelijk toch naar China te gaan.

Chinees is wel een uitdaging voor mij geweest. De tonen vond ik erg lastig en het onthouden van al die karakters was soms moeilijk. Toch lukte het mij uiteindelijk om mijn HSK 2 te halen en heb ik het vak Chinees kunnen afronden met een 7 op mijn eindlijst.

De voorbereidingen



Meteen na mijn behalen van mijn eindexamen ben ik begonnen met het uitzoeken van de mogelijkheden om naar China te gaan. Uiteindelijk kwam ik via mevrouw Tate en een bekende van mevrouw Tate: Danny Nobel, uit bij de Universiteit van Xiamen. Dit leek mij een goede manier om meer Chinees te kunnen leren en tegelijk het land te leren kennen. Deze universiteit heeft een opleiding waar je ook een semester kunt studeren.

Na het halen van meerdere vaccinaties en een beetje een stoeve aanmelding (het was lastig om sommige documenten te verkrijgen) en het vast komen zitten van mijn toelatingsbrief bij de douane, kon ik dan toch uiteindelijk mijn visum aanvragen, vliegtickets naar China kopen en mijn koffers pakken.

Ik raad iedereen die hetzelfde als ik wil gaan doen aan om de volgende spullen sowieso mee te nemen naar China: een (internationale) creditcard bijv. VISA (het is lastig om met een Nederlandse pinpas ergens geld te pinnen), een WeChat account, een paspoort (uiteraard met visum) dat nog een aantal jaar geldig is om problemen te voorkomen en cash aangezien het kan dat de eerste paar dagen online betaalmogelijkheden nog niet werken.