

孔子课堂 RLW Confucius Classroom

Nieuws over het vak Chinees bij het Rijnlands Lyceum

05-2019

Het huidige China, speciale editie gemaakt door de leerlingen Chinees van 4V

中文课 - Het vak Chinees

Als je Chinees kiest dan krijg je vanaf de tweede klas Chinees. Je hebt een boek met 24 lessen en je leert veel over het weer, de klas en nog veel meer onderwerpen. Per les is er een onderwerp en je leert acht tot tien woorden rondom dat onderwerp. Je gaat oefenen met lezen, luisteren en ook het schrijven van 5 karakters. Je hebt ook informatie over de Chinese grammatica maar die is naar mijn mening veel simpeler dan de Nederlandse grammatica. Het Chinese programma is heel erg leuk en divers. Ik raad het zeker iedereen aan. Tot en met de derde klas blijft het een extra vak maar in de bovenbouw wordt het deel van je pakket. Ik zal nu een korte samenvatting geven van wat je per jaar doet.

In de tweede ben je veel bezig met praten over je familie, leren tellen en verschillende soorten eten. Naast het gewone lesboek ga je ook een keer bingo met de Chinese karakters spelen. Je gaat ook nog kalligraferen met inkt of met water! (kalligraferen is met een penseel karakters schrijven). In de derde ga je je eerst bezig houden met hobby's en sport. Nadat je dat hebben afgesloten ga je beginnen met leren over hoe je de weg kan vragen, handig voor als je in China bent! Na de kerstvakantie doe je ook een project over de geschiedenis van China. Je gaat een poster maken over de verschillende Chinese dynastieën.

In de vierde heb je karakter challenge over al de karakters uit het eerste boek. De toets is best pittig om te leren, maar hij is dit jaar weer goed gemaakt! En als je het eenmaal weet is het heel handig natuurlijk! In de vierde klas begin je ook met leren over de Chinese geografie: je gaat het dan hebben over bijvoorbeeld de Drieklovedam, het milieu en migratie. Je gaat natuurlijk ook door in het gewone Chinese boek. Dit jaar begin je aan het tweede Chinese boek. In de vijfde ga je naar China! Er is een uitwisseling met de Chinese school en dat is altijd al een groot succes geweest! In de vijfde ga je ook Chinese boeken lezen en meer leren over de cultuur van China. Je rondt het cultuurgedeelte van je PTA cijfer dat jaar af. In de zesde begint het examen. Er is eerst een schrijfexamen en later nog een spreek- en luistervaardigheid en een leesvaardigheidsexamen. Dit jaar is het bij bijna iedereen heel erg goed gegaan!

Névine Noordhoek Hegt



Van de Redactie

Dit nummer werd grotendeels gemaakt door mijn leerlingen uit 4V. Met enthousiasme wierpen zij zich op het huidige China, schreven over onderwerpen die hen aanspraken, en waar we in de klas verder over gaan praten.

In de week van 27 mei zullen alle brugklassen een introductieles Chinees krijgen. Mooier dan Névine kan ik niet over mijn vak schrijven en ik hoop dat het brugklassers over de streep trekt om in de tweede klas Chinees te kiezen! Het is een bijzonder vak en na maar 2 jaar als 'extra' vak, kan je het kiezen als tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijke deel van je profiel, als profielvak in de profielen EM en CM of in de vrije ruimte. De prachtige karakters die in het atrium hangen zullen dan voor jou geen geheim meer zijn! 祝好, Tates 老师



'Met Chinees ben je nooit klaar!' Deze pakkende slogan, vaak gehoord in de klas, stond op de prachtige collage van hoogtepunten Chinees, gemaakt door de 8 eindexamenkandidaten die allemaal met mooie cijfers slaagden voor het vak Chinees. Natuurlijk aten we bij Full Moon, waar we herinneringen ophaalden aan 5 jaar Chinees.



Terug naar Tongan Nr 1

In de meivakantie bezocht mw Tates Tongan Nr 1, onze partnerschool in Xiamen. Zij gaf daar twee lessen aan 高二 (5^e klas) over culturele verschillen, in het Engels. Op een podium, met microfoon en 50 leerlingen per klas! Geweldig om de hartelijkheid van de leraren en leerlingen daar weer te ervaren. Ze kijken uit naar onze komst volgend jaar!

Foto 1: In China staat een leerling als hij het woord richt tot de docent.

Foto 2: Met Mr Xu, Mr Liu en Mr Chen, docenten die eerder naar Nederland kwamen.



Vol van Karakter

De tentoonstelling 'Vol van Karakter' van het Taalmuseum is tot de grote vakantie in het atrium van school te zien. Iedereen is welkom deze te bezoeken. Op 15 prachtige foto's wordt getoond hoe Chinezen met taal omgaan. Sinoloog en taalkundige Jeroen Wiedenhof zal een gastles geven aan de leerlingen Chinees van de 2^e en 3^e klas. (Foto: R. van Bergen).



HSK 1 en 2

Op 11 mei werden de HSK 1 en 2 examens weer op onze school gehouden, voor de leerlingen van 3V en van 5V. Dit is een examen van de Chinese overheid met betrekking tot luister- en leesvaardigheid. Over een maand komt de uitslag.



Social Media in China

Hedendaags kunnen we niet meer zonder onze telefoon. Een leven zonder internet is ondenkbaar; en natuurlijk horen hier ook social media bij. Wij denken dan aan: WhatsApp, Instagram, Snapchat en veel meer. Maar hoe zit het met China? In China is alles anders, en dat geldt ook voor de social media.

De top drie van China zijn:

- WeChat: het begon als een app om berichten mee te sturen, maar is nu gegroeid tot een app waarin van alles gedaan kan worden.
- Sina Weibo: dit kan worden gezien als de Chinese twitter.
- Youku Tudou: aan de naam te zien is dit de Chinese YouTube.

Interessante feiten:

- China heeft rond de 772 miljoen "netizens" (2018), dat is 60% van de populatie. In de VS gebruikt 67% van de bevolking social-media.
- 70% van de mensen in China die social-media gebruiken zijn mannen onder de 35.
- Als de keuze wordt gegeven, geeft maar 38% van de gebruikers zijn echte naam op.

Esther Chung en Chloë van Es



In een restaurant via WeChat de bestelling plaatsen. Je betaalt ook weer via de QR code, die op een sticker op je tafel staat. Ook de vis op de markt wordt via de QR code betaald (foto's: redactie).

Het sociale kredietsysteem

Je hebt er vast wel eens van gehoord: het sociale kredietsysteem. Er zijn films die over dit onderwerp gaan en het is al meerdere keren in het nieuws aan bod gekomen. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? En wanneer wordt dit in China ingevoerd?

Wat is het Sociale Krediet Systeem?

In 2020 wordt in China het Sociaal Krediet Systeem ingevoerd. Het systeem houdt in dat de Chinese inwoners op basis van hun gedrag scores krijgen. Door die scores kun je op een zwarte lijst belanden en kun je bepaalde rechten verliezen. Je kunt bijvoorbeeld de mogelijkheid om geld te lenen, het land te verlaten of de kans op een goede baan krijgen verliezen. Het kan zelfs gebeuren dat je kind niet wordt toegelaten op bepaalde scholen.

Waarom wordt het systeem ingevoerd?

Volgens de Chinese president Xi Jinping wordt het systeem ingevoerd om te zorgen dat de "eerlijkheid crisis" wordt bestreden.

Hoe worden de scores bijgehouden?

Om de scores bij te houden wordt gebruik gemaakt van big data, dit zijn bijvoorbeeld de gegevens van de politie of internet bedrijven. Ook wordt gekeken naar je chat en mail activiteiten, dating gedrag, shopping historie, woonlocatie, financiële situatie, gezondheids- en verzekeringsactiviteiten, hoe vaak je door rood loopt en of je hond is aangeliend. Dit is natuurlijk privacyschending en in het Westen zouden wij hier nooit mee instemmen, maar Chinezen hechten in het algemeen minder waarde aan privacy. Het is overigens niet duidelijk in hoeverre de overheid alle data bijhoudt. Dus het zou goed kunnen dat de eerder genoemde zaken niet worden gebruikt voor de score.

Suzette Wielenga en Femke van Houdt (bron: Wikipedia)



Donkere kant van de Maan



Op 3 januari 2019 om 10:30 uur 's ochtends, landde het Chinese ruimtevaartuig, Chang'e 4, op de donkere kant van de maan. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat een mens op de donkere kant van de maan is geweest. Dit is van groot belang voor de verdere ontdekking van het heelal en om meer te weten over het ontstaan van de maan. De missie werd een paar minuten voor landing openbaar gemaakt en de eerste beelden die het vaartuig had gemaakt werden op de nationale televisie uitgezonden. China wil met dit soort missies op hetzelfde technologieniveau komen als dat van Amerika en Rusland. Zo wil het laten zien dat China ook meetelt. Op het internationale ruimtestation ISS zijn Taikonauten – zoals Chinese astronauten genoemd worden – namelijk niet welkom. De Verenigde Staten zijn bang dat dan teveel technische en wetenschappelijke kennis bij hun geopolitieke rivaal terecht komt. Ook de Nederlandse astronomen moesten daarmee rekening houden. Daarom willen de Chinezen zelf de ruimte in met missies zoals die van de Chang'e. De huidige missie was oorspronkelijk bedoeld als back-up voor Chang'e-3, maar kreeg een nieuw doel toen zijn voorloper slaagde. Na de volgende twee missies, Chang'e-5 en 6, richt China zijn blik op de bemande ruimtevaart en wil dan ook mensen op de maan zetten.

Alexander de Geus en Emil Pascanean

Chinees toerisme - steeds meer reizen in het buitenland?



China is nu al een van de grootste economieën. Er wordt voorspeld dat de economie over 12 jaar de grootste ter wereld zal zijn. Dan zal de Chinese economie dus de Amerikaanse economie overtreffen. Door de economische groei groeit de rijkdom van de Chinese middenklasse.

Dit leidt ertoe dat de Chinese middenklasse meer geld te besteden heeft, bijvoorbeeld aan recreatie. Chinezen reizen dan ook de hele wereld over. Van IJsland naar Hawaï en van Australië naar de VS. Hoewel het aantal Chinese toeristen dat naar het buitenland gaat 6 miljoen is, blijven er toch 644 miljoen Chinezen in China wanneer ze op vakantie gaan. China is natuurlijk ook een enorm groot land met heel veel verschillende klimaten en ecosystemen.

Maar hoeveel Chinese toeristen komen er dan naar Nederland?

Er komen steeds meer Chinese toeristen naar Nederland. De trend is nu dat reizigers iets langer in één land doorbrengen. Zo is in 2015 het aantal Chinese toeristen dat Nederland aandeed gestegen met 18%. Wat ook verassend is, is dat de toeristen vaak niet naar de grote steden zoals Den Haag, Rotterdam of Amsterdam gaan, maar naar pittoreske dorpjes over heel Nederland. Soms geven al deze Chinese toeristen in Nederland overlast. Vaak negeren ze de 'geen toegang' borden en lopen dus recht door de

bollenvelden. In het buitenland zijn de Chinese toeristen ook niet altijd handig bezig, bijvoorbeeld in de Grand Canyon. Hier is op 29 maart een Chinese man doodgefallen, toen hij een selfie wou maken...

Nu is de vraag of de andere landen de miljard individuele Chinese toeristen aankunnen. Een land dat zich er op voorbereid heeft is IJsland, een land waarvan je zou denken geen Chinese toeristen tegen te komen... Toch komen hier bussen vol Chinezen op af, allemaal met de duurste merkjassen, met een zo'n groot mogelijk logo. Dit is ook een teken van de plotselinge beschikbaarheid van geld. De komende jaren moeten landen zich gaan voorbereiden op het groeiende toerisme uit China. Want hoe meer de Chinese economie groeit, hoe meer het toerisme...

Isabelle van Eesteren

Chinezen in Giethoorn



Heb je dat wel eens gehad: je bent op vakantie en het lijkt alsof er meer Chinezen zijn dan lokale bewoners! Chinezen gaan steeds vaker op vakantie om wat mee te krijgen van andere culturen. Dit kan omdat Chinezen over het algemeen steeds rijker worden.

Voor Chinezen is Amsterdam de plek om naartoe te gaan in Nederland. Naast het drukke Amsterdamse stadsleven, bezoeken Chinezen ook massaal de culturele attracties buiten Amsterdam. Een goed voorbeeld hiervan is Giethoorn. Chinezen bezoeken deze plek denkend dat het nog steeds heel ouderwets is en dat mensen er nog steeds in klederdracht rondlopen, maar als ze er komen merken ze al snel dat dat niet zo is. *Ni Hao Holland* is een documentaire over Chinezen die naar Giethoorn gaan. We zagen deze in de klas. Ze gaan erheen met het idee het vroegere Nederland te zien, maar dat is niet zo. Wanneer ze aankomen merken ze al snel dat de Nederlanders gewoon in moderne kleding rondlopen. Ook komen ze er langzaam achter dat niet iedereen zo vriendelijk is als ze dachten.

Giethoorn is helemaal ingesteld op het Chinees toerisme. De borden zijn in het Nederlands en in het Chinees. De twee Chinese vriendinnen die naar Giethoorn gaan in de documentaire zeggen dat ze zichzelf meer een Nederlander voelen dan de Nederlanders zelf! Ze lopen namelijk zelf rond in klompen terwijl de Nederlanders helemaal geen klederdracht dragen.

Nederland is heel anders dan China en daardoor gedragen Chinezen zich soms anders dan Nederlanders. Zo lopen ze in Giethoorn gewoon door de tuinen van mensen en maken foto's van woonkamers zonder enige toestemming.

De Chinese toeristen zijn meestal wel blij met hun ervaring in Nederland. Maar sommigen krijgen het gevoel dat ze het echte Nederland niet hebben gezien en zijn daardoor teleurgesteld als ze terug gaan.

Lucas Oei en Kasper van den Berg



Bord in Giethoorn (vertaling: lunch en diner: welkom!)

非洲和中国 (Fēizhōu hé Zhōngguó) Afrika en China

Ooit stortten westerse landen zich op China voor goedkope arbeidskrachten en eveneens voordelige (namaak)producten. Dat zorgde er ook voor dat China uitgroeide tot de op een na grootste economie ter wereld. Beijing heeft van de situatie geleerd en onderneemt nu iets vergelijkbaars in Afrika.

Vaak betalen Afrikaanse landen in de vorm van natuurlijke hulpbronnen en goedkope arbeidskrachten, een klassiek koloniaal model. Dit helpt China, dat slachtoffer van zijn eigen succes is geworden. Ooit werden de spotgoedkope Chinese arbeidskrachten ingehuurd, nu zijn die te duur geworden en wendt China zich tot Afrikaanse arbeiders.



Wat doet China in Afrika?

China heeft Afrikaanse grondstoffen en landbouwproducten hard nodig, omdat daar in eigen land een tekort aan is. In ruil voor hun grondstoffen en leningen krijgen Afrikaanse landen infrastructuur en energiecentrales terug. China haalt veel voordeel uit het bouwen van infrastructuur, want daarmee is de export makkelijker.

China is op dit moment de nummer één handelspartner van Afrika. De VS biedt nog steeds de grootste financiële steun, maar China is als een razende op weg naar de top. Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek is gehaald, is hoe meer China zich in Afrikaanse landen wortelt, hoe minder politieke veranderingen er geëist worden. Daarbij houdt China's steun indirect autoritaire regimes in stand. Denk bijvoorbeeld aan Afrikaanse landen als Congo, Niger en Zimbabwe.

Frederique Doorman en Alexandra van Schaik (naar NRC Handelsblad 12 augustus 2018)